

## Mijn zaak



Ook Honings partner Patricia Welters werkt in de vishandel. FOTO: BOB AWICK

## Vishandel Honing, al drie generaties 100% Bussum

“ER KOMT HIER NIKS KANT-EN-KLAAR BINNEN”

BUSSUM - De zaak bestaat al meer dan 63 jaar en is een begrip in het dorp. Opa Honing begon ermee, in 1947. Op de hoek van de Veerstraat en de Nassastraat. Pa nam het over in 1970 en tegenwoordig zwaait Jan Honing de scepter over Vishandel Honing; sinds 1990 gevestigd aan de Veerstraat, want het oude pand was te klein geworden.

“Mijn pa en ma komen nog steeds helpen als het erg druk is”, vertelt Honing, die met vriendin en personeel achter de toonbank en, niet te vergeten, in de keuken staat. “Want er komt hier niks kant-en-klaar binnen. Alle salades, schotels en de paella worden vers door onszelf bereid. Het gaat hier om kwaliteit. Zo wilde mijn opa zich onderscheiden, en zo willen we het nu nog steeds. Daarom hebben we de inkoop in ei-

gen beheer, we gaan er zelf voor op pad. Minstens twee keer per week. We willen in de winkel alleen het beste dat er te koop is.”

De viswinkel van de derde generatie Honing onderscheidt zich bovendien ook door de combinatie met een restaurant. “Dat gaat verder dan

gebakken friet. Daar komen zelfs klanten van buiten het dorp speciaal voor terug.”

*Wat eist momenteel de meeste aandacht op?*

“Aan het eind van het jaar zijn dat altijd de visschotels en de visgourmet. Dat geeft dezelfde drukte als

## ‘Gourmetten met vis is nu helemaal in’

een paar tafeltjes waar je het net gekochte visje kunt opeten”, zegt Jan. “We hebben een menukaart. Met als een van de toppers nog steeds het pannetje MixedFish, diversen soorten vis zoals gebakken zalm, kabeljauw en scholfilets, gamba’s en panga. Met een frisse salade en

de nieuwe haring in de zomermaanden. Vis en feestdagen; dat is nog steeds een goede combinatie.”

*De trend van dit jaar?*

Honing: “Gourmetten met vis. Dat is helemaal in!”

## Crystal Gordijnen: snelle groei door oog voor service

BUSSUM - Nog maar net zeven maanden open en nu al hard op weg om een begrip te worden in Bussum; want Crystal Gordijnen aan de Vlietlaan 46 heeft de groei er goed inzitten.

Het familiebedrijf van vader Riza Gülten, dochter Gülbahar en zoon Fatih zet in op service. Dat betekent onder meer: korte levertijden tot maximaal twee weken, het meetwerk doen en de gordijnen bij de klant niet alleen afleveren, maar ook ophangen. “Van begin tot het eind willen we de klanten het werk uit handen nemen”, aldus eigenaar Gülten, een man met jarenlange ervaring in de stoffen en gordijnen, onder meer bij modehuis WE Inter-

national. Hij begon met kledingreparatie en een stomerij, maar al



Riza Gülten: “De klant helpen van begin tot eind.” FOTO: BOB AWICK

snel kwamen er gordijnen bij. En dat is nu de markt waarin de Bussumer zich definitief en sterk wil vestigen.

“Daarom hebben we ook veel tijd en aandacht gestoken in de relatie met onze leveranciers, zoals Lethem Vergeer, Dimension en ABZ”, vertelt dochter Gülbahar. “Sterke en betrouwbare merken met elk een eigen stijl en specialsme.” Overigens, wie even niks nieuws wil kan ook bij Crystal terecht. Namelijk voor het vermaken van de gordijnen. Gülten: “Zo kunnen de gordijnen bij een verhuizing vaak gewoon worden meegenomen. Een makkelijke manier om toch weer wat geld te besparen.”

## Topdrukte bij wijnhandelaar Eduard Moll

“SEIGNEURS D’AGUILHE IS EEN LEKKERE WIJN NU”

BUSSUM - Tienduizenden flessen wijn trekken aan hem voorbij tussen eind november en de jaarwisseling. Topdrukte voor Eduard Moll, wijnhandelaar gevestigd op de hoek van de Brinklaan en de Generaal de la Reylaan.

Want vergis u niet. Achter de kleine, gezellige winkel waar voor elke gelegenheid een flesje uit het rek kan worden getrokken, gaat een grote onderneming schuil. “Wat veel mensen niet weten is dat we bijvoorbeeld ook aan de top van de horeca in Nederland leveren. Dat gaat buiten de winkel om. Bijvoorbeeld aan de Librije in Zwolle. Of ons eigen Soigne aan de Kapelstraat. Maar ook Café De Peuk. En we leveren wijnen uit eigen import aan andere wijnhandels”, vertelt Moll.

Dezer dagen gaat het natuurlijk vooral om de kistjes, pakketjes en dozen die als de traditionele relatiegeschenken aan het eind van het jaar worden weggegeven. Moll doet er altijd een gepersonaliseerde beschrijving van de wijn bij. Net even leuker om te krijgen. En wat gaan we drinken tijdens de kerst? Moll: “Natuurlijk de wijn van het jaar 2010, die door ons geïmporteerd wordt. Of een Seigneurs d’Aguilhe uit 2007. Een top rode bordeaux, heel lekker voor nu. En waar ik heel enthousiast over ben is de Jan Louis Denois brut. Een champagne. Tussen aanhalingstekens dan, want het komt niet uit de streek zelf. Maar wel gemaakt van de Pinot Noir en Chardonnaydriven. Smaakt beter dan de champagnes en is ook nog eens veel goedkoper.

## Goed voorbereid op vakantie

BUSSUM - Iedereen die binnenkort op wintersport gaat, kan zich goed voorbereiden door bij Rocky Steady ski- of snowboardlessen te volgen.

Op de indoor skibaan staan erkende instructeurs klaar om u klaar te stomen voor de piste. Een goede voorbereiding is immers het halve werk. De indoor rollerpiste is bekleed met

een kunststof mat waarmee echte sneeuw eigenschappen worden bereikt. Door de baan te laten draaien ontstaat er een eindeloze afdaling. De snelheid van de baan is variabel, waardoor de baan zowel voor beginners als gevorderden geschikt is.

Kijk voor meer informatie op [www.rocksteady.nl](http://www.rocksteady.nl).

## Verhuizing

BUSSUM - De onafhankelijke vermogensbeheerder Amstel Capital Management (ACM) is op 1 december neergestreken aan de Brediusweg 19.

Het bedrijf was voordien gevestigd in Naarden. ACM beheert particuliere vermogens op individuele basis vanaf 100.000 euro.



## Kinderkerstwensboom bij Ad Smelt

Bij BMW-dealer Ad Smelt in Naarden staat de komende weken een bijzondere kerstboom, die volhangt met kerstwensen van kinderen van voedselbank-gezinnen. Bezoekers kunnen een wens uitzoeken en deze realiseren, door eenvoudigweg een kleine donatie te doen. Ronde Tafel Gooi/Eem, initiatiefnemer en organisator, regelt de rest. Eind december gaan alle wensen in vervulling en krijgen alle kinderen het gevraagde cadeau, dat overigens maximaal 25 euro kost. Vorige week werd de boom onthuld door de voorzitter van de Voedselbank Naarden/Bussum/Hilversumse Meent. FOTO: BOB AWICK